



*Wat is in mijn leven veranderd door het contact met Marion?*

Toen ik Marion leerde kennen studeerde ik Pedagogiek aan de Universiteit in Groningen. In de jaren daarvoor heb ik de HBO-opleiding Jeugdwelzijnswerk gedaan, kon daarin geen baan vinden en was net gescheiden na een kort huwelijk.

Marion liet merken dat ze Pedagogiek belangrijk vindt. Dit stimuleerde mij door te gaan in de richting van kinderen en opvoeding.

Ik was bang voor de praktijk van het werken met kinderen. Zij creëerde gelegenheden voor mij om te gaan met kinderen in de klas. Ik leerde om te gaan met kinderen in het algemeen en leerde kinderen die stotteren te observeren.

Ik voelde niet wat ik deed.

Iemand nodigde mij uit voor de cursus Lichaamsbewustzijn. Dit was voor mij het begin van de Vredebergactiviteiten. Ik leerde mijn lichaamsgevoel kennen en mijn voelen in relatie met mensen.

Ik was bang voor nieuwe ontwikkelingen.

In mijn afstudeerperiode haalde iemand een computer in huis. Ik leerde met de computer om te gaan en kon mijn afstudeerscriptie er op maken.

Marion liet mij een jongere begeleiden die een computercursus deed. Daar leerde ik nog meer van.

Ik was bang relaties aan te gaan met mensen.

Het samenwerken met Marion werd gestimuleerd, zelfs zover dat ik bij haar in huis mocht wonen. Ik leerde met mensen samen te leven.

Ik was bang voor verantwoordelijkheid.

In de Vredebergstichting leerde ik organiseren, ik leerde samenwerken. Ik leerde tegenwerking herkennen en toch mijn doelen vasthouden. Ik leerde mijn eigen emoties kennen, stemmingen, ontevreden zijn, geen zin hebben, er vanaf willen zijn, mijn eigenbelang bewaken ... Ik leerde deze emoties los te laten en gewoon aan het werk te gaan.

Ik had astma en eczeem. Die verdwenen langzamerhand.

Dankzij mijn IT kennis kon ik een IT opleiding gaan doen. In de baan op MBO niveau, die ik daarna direct kreeg, maakte ik snel promotie.

Ik was in staat een relatie aan te gaan. Ik trouwde.

Marion bewaakt dat ik niet inlever maar dat de ander zich inspant.

Zij laat mij zien waar de valkuilen zijn gelegd.

Zo ben ik in staat deze relatie te onderhouden.

We konden een huis kopen omdat dit was voorbereid.

Na vier jaar kreeg ik de gelegenheid over te stappen naar een baan op universitair niveau. Ik was in korte tijd productief en ook hier maakte ik snel promotie.

Na enkele jaren op kamers in en rond Utrecht te wonen, huurden we een appartement dat we dankzij Marion vonden. Zij gaf mij het vertrouwen dat ik dat financieel aankan.

Mijn leven is op orde.

*Hoe zou mijn leven er uit zien als ik Marion niet had ontmoet?*

Werk

Dan was ik misschien wel afgestudeerd van de universiteit maar ik had geen baan kunnen vinden.

Ik was onder mijn niveau gaan werken.

Gezondheid

Mijn astma en eczeem zouden zijn toegenomen. Waarschijnlijk zover dat ik in de ziektewet terecht zou komen.

Ik zou nog depressiever worden.

Relatie

Ik zou misschien een keer trouwen maar dat huwelijk zou ook geen stand houden.

© Vredebergstichting Rotterdam 2011